

Chương trình Canh Thức Giáng Sinh 2004



"EMMANUEL, THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA"

1. Hoạt cảnh Isaia (Sinh Viên Học Sinh – Huân)	04 phút
2. Dẫn nhập về các sứ điệp của Isaia (Sinh Viên Học Sinh – Huân)	02 phút
3. Hoạt cảnh Giuse được thiên thần báo mộng (Sinh Viên Học Sinh – Huân)	03 phút
4. Dẫn cảnh về Gioan Tẩy Giả (Sinh Viên Học Sinh – Huân)	01 phút
5. Hoạt cảnh Gioan Tẩy Giả (Liên Loan) với bài “Người là ai” (tốp ca - Nhường)	08 phút
6. Dẫn cảnh Biến cố Kiểm Tra Dân Số và Bêlem (Sinh Viên Học Sinh – Huân)	01 phút
7. Diễn vở Thiên Thần Mục Đồng và Ba Vua (What Child Is This – Xinh Hiệu)	05 phút
8. Giới thiệu hợp ca (Sinh Viên Học Sinh – Huân)	01 phút
9. Hợp ca “Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời” của Phaolô Đạt (2 ca đoàn - Đại)	05 phút
10. Ý nghĩa Đêm Giáng Sinh và lời mời gọi đi vào Thánh Lễ (Dũng)	02 phút
Tổng cộng	32 phút

(có thể xê xích đến tối đa 40 phút)

Chủ đề: “Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Is 7:13-14)

Khung cảnh: Tiên tri Isaia, một đại tiên tri của thời Cựu Ước, là mấu chốt của toàn bộ giờ Canh thức với các sứ điệp tràn trào hy vọng sau đây:

1. Trong những lúc khốn cùng của dân Ngài, Thiên Chúa luôn chứng tỏ Ngài vẫn hiện diện và đỡ nâng – Sứ điệp được loan báo “Thiên Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con, nàng sẽ đặt tên con là Emmanuel” (Is 7,14)
2. Đấng Cứu Tinh sẽ xuất hiện từ nhà Đa-vít (Is 9:5-7) – Sứ điệp được thực hiện qua biến cố Giuse được thiên thần báo mộng (Mt 1:18-24)
3. Để chuẩn bị chào đón Đấng Cứu Tinh, một sứ giả được sai đến kêu gọi một sự sám hối toàn diện (Is 40:3-4) – Sứ điệp được thực hiện qua biến cố Gioan trong hoang địa (Mt 3:1-17 ; Mt 5,20; Mc 1:1-8; Lc 3:1-18; Ga 1:19-28). Ngày ấy là ngày an bình thịnh vượng (Is 11:6-9; 35:1-6a.10), một “Trời Mới, Đất Mới” (Is 65,17a; 66, 22) và Đấng Cứu Tinh, tràn đầy Thánh Thần (Mt 3:16-17; Lc 4:14-21), sẽ là Người Tôi Trung của Thiên Chúa với tinh thần vâng phục, nhân từ và khoan dung (Is 11:1-10; Is 42:1-4) – Sứ điệp được thực hiện khi Gioan làm phép rửa cho Chúa Giêsu và việc Chúa Giêsu trả lời cho Gioan đang bị cầm tù (Mt 11:2-11)
4. Đấng Cứu Tinh sẽ là ánh sáng muôn dân (Is 9,1; 60:1-6) và dân ngoại từ Đông sang Tây sẽ tuôn về triều bái Người (Is 2:2-3) – Sứ điệp được thực hiện qua biến cố mục đồng (Lc 2:8-20) và Ba Vua (Mt 2:1-12)

1. Hoạt cảnh Isaia:

Đèn tắt, một chiếc ghế được đem ra ở giữa, tiếng vó ngựa, tiếng la hét, tiếng kèn xuất quân vang lên inh ỏi. Đèn bật sáng, vua Akhaz hốt hoảng bước ra, ngồi phịch lên ghế, vò tai bức trán.

Một tên lính từ bên trái tiến ra vái chào bẩm báo:

“Muôn tâu thánh thượng, vua Aram đã đánh chiếm thành Ephraim, và đang chuẩn bị tiến quân về Giêrusalem”

Vua Akhaz giật mình nhởm dậy, đưa tay lên trời:

“Trời ơi trời, chết tối nay rồi! Quân đâu?”

Tên lính đang khom mình chờ lệnh vội nhởm dậy:

“Xin chờ lệnh”

Vua Akhaz đứng dậy:

“Truyền lệnh ta đến quan Tể tướng đóng chặt cửa thành chờ ta cầu cứu viện binh”

Tên lính vái chào:

“Xin tuân lệnh”, rồi lật đật đi vào bên trái. Tiếng vó ngựa dần dần nhỏ lại và tắt hẳn.

Đúng lúc đó, tiên tri Isaia khoan thai bước ra, tên lính cúi chào trước khi đi vào:

“Kính chào tiên tri Isaia”

Isaia khoát tay chào và tiến về phía vua đang ngồi trên ghế, mặt mày tư lự và không đếm xỉa gì đến sự có mặt của Isaia. Isaia cúi chào:

“Kính chào Đức Vua”

Vua Akhaz lạnh nhạt:

“Chào tiên tri”

Isaia lên tiếng hỏi:

“Chẳng hay điều gì đã làm bệ hạ hoảng lo âu...”

Vua Akhaz tức giận đứng vùt dậy, quắc mắt nhìn Isaia:

“Hốt hoảng? Lo âu? Khanh không thấy là vua tôi sắp chết đến nơi rồi sao? Vua Aram đang xua quân tiến về Giêrusalem kia kia, làm sao mà giữ nổi thành đây!”

Isaia khoan thai trấn an nhà vua:

“Muôn tâu, xin đức vua hãy bình tâm, đừng vội bấn loạn tinh thần như thế, vì Yavê sai hạ thần báo cho bệ hạ hay, vua Aram không thể chiến thắng nổi đâu”

Vua Akhaz xuôi tay thất vọng:

“Ai mà tin được, chiến binh Aram hùng mạnh thế kia, ta làm sao chống nổi?”

Isaia cương quyết:

“Yavê truyền dạy Đức Vua hãy vững tin vào Ngài, vì Ngài sẽ giúp vua chiến thắng quân thù”

Vua Akhaz chán nản lắc đầu không muốn nghe tiếp. Liên lúc đó, tiếng vó ngựa lại vang lên. Ngay lúc đó, 1 tên lính khác từ bên phải chạy ra vái chào bẩm báo:

“Muôn tâu, vua Israel đã đánh tan quân đội bên ngoài vòng đai, và sắp công thành Giêrusalem”

Vua Akhaz hoảng sợ chạy về hướng khán giả khum tay nhìn về xa, rồi lại chạy vào bảo Isaia:

“Máu lửa ngập tràn khắp nơi, làm sao đây, làm sao đây! Quân đâu?”

Tên lính sụp lạy:

“Xin chờ lệnh”

“Truyền lệnh ta đến quan Thượng thư cử sứ giả xin vua Assur cứu viện lập tức”

Isaia tiến về vua Akhaz:

“Hãy khoan, bệ hạ hãy xin Yavê một dấu lạ trên trời cao hay dưới biển sâu để bảo chứng lời Yavê đã hứa”

Vua Akhaz thất vọng ngồi phịch xuống ghế xua tay:

“Không, ngàn lần không, ta sẽ không xin một dấu lạ nào cả, vì ta không dám thử sức Yavê”

Isaia tiến lại quỳ tâu:

“Muôn tâu...”

Vua Akhaz đứng dậy khoát tay không cho Isaia nói tiếp:

“Quân đâu?”

Tên lính cúi đầu:

“Xin chờ lệnh”

Vua Akhaz:

“Truyền lệnh cứu viện cho ta”

Tên lính vái chào:

“Xin tuân lệnh” và lui vào bên phải.

Vua Akhaz không thèm đếm xỉa gì đến Isaia đang quỳ vung vẩy đi vào bên trái.

Isaia đứng dậy đi vài bước về hướng Akhaz, giang 2 tay lên trời to tiếng (Akhaz dừng lại khoảng giữa nghe):

“Hỡi nhà Đa-vít, hãy nghe đây: làm phiền người ta còn chưa đủ hay sao mà còn làm phiền đến Thiên Chúa? Chính Thiên Chúa sẽ cho các người một dấu lạ: Nay, một trinh nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh con, và bà sẽ gọi tên con là Emmanuel. Ngài sẽ ăn nhũ men và mật đến lúc bỏ dữ chọn lành. Vì chưng trước khi trẻ biết bỏ dữ chọn lành, lãnh thổ của các vua đang uy hiếp làm người hoảng sợ sẽ trở thành hoang phế. Yavê sẽ đem lại thái bình cho người, cho dân người, và cho gia đình người.”

Vua Akhaz lắc đầu ngao ngán bỏ đi vào, trong khi Isaia thất vọng ôm mặt khuyễn xuống.

Đèn tắt. Isaia lặng lẽ đi vào trong.

Bàn thấp đem ra chuẩn bị cho hoạt cảnh Giuse kế tiếp.

2. Dẫn cảnh (tất cả dẫn cảnh đều nói về cảnh trước đã diễn và khai mở cảnh sau sắp diễn - Chi tiết gợi ý để Huân và SVHS diễn tả theo cách của mình)

Cảnh trước:

- Nỗi đau khổ của tiên tri khi nói thay cho Thiên Chúa và không được đón nhận
- Tiên tri chỉ là công cụ, là sứ giả để đạo đạt lời của Chúa (tiếng Hipri là Nabi) để phê phán hiện tại và thấy trước tương lai với mục đích đưa con người trở lại, vâng phục và yêu mến Thiên Chúa
- Giáo lý của tiên tri có 3 điểm chính: Độc thần (Thiên Chúa độc nhất) – Luân lý (tội lỗi làm con người xa Chúa) – Đợi chờ Đấng Cứu Tinh (vì bội phản nên con người bị trừng phạt, chỉ 1 số sót được cứu nhờ 1 Đấng Cứu Tinh sẽ đến)
- Isaia bắt đầu sứ vụ tiên tri năm 740 trước Công Nguyên (sinh khoảng 765), là anh hùng quốc gia, thi sĩ, được mạc khải về sự siêu việt của Thiên Chúa
- Sứ điệp Isaia luôn được nhắc đến trong suốt Mùa Vọng và đã được thực hiện trong thời Gioan và Chúa Giêsu (cho trọn lời tiên tri Isaia đã nói...)

Cảnh sau:

- Một trong những tiên báo được thực hiện trong hoạt cảnh tiếp theo là Đấng Cứu Tinh sẽ được sinh ra trong dòng tộc Đavít qua người cha Giuse(Mt 1:18-24)

3. Hoạt cảnh Thiên Thần Báo Mộng cho Giuse

Đèn sáng ngay giữa, với 1 chiếc bàn thấp và 1 ghế dựa.

Giuse từ trong đi ra, vai vác vài thanh gỗ và 1 túi đồ nghề gồm cưa, đinh, búa. Ghép các thanh gỗ lại và đóng đinh.

Maria, vai mang túi xách, bụng có thai chừng vài ba tháng nổi lên dưới làn áo bước vào:

“Chào anh Giuse”

Giuse ngừng tay vội bước về phía Maria:

“Chào em Maria – Nghe tin em đi thăm chị Élizabét đã ba tháng nay – Sao, chị và cháu bé có khỏe không”

Maria vui vẻ trả lời:

“Mẹ tròn con vuông anh ạ, chị Élizabét đã khỏe nhiều, còn thằng bé thì khỏi phải nói, bụ bẫm lắm”

Giuse lật đật:

“Em để đồ xuống ngồi nghỉ một lát, để anh đi rót nước, xem chừng em không được khỏe lắm”

“Dạ thôi, trên đường về nhà em tạt qua thăm anh một chút, em phải về kéo gia đình đang trông ngóng – Em cũng hơi mệt vì đang mang thai cũng được vài tháng nay”

Giuse kín đáo nhìn xuống bụng Maria và hơi khụng lại 1 chút khi nghe Maria nói mình đang mang thai:

“Vậy thôi em về nghỉ ngơi đi nhé, rồi mình sẽ gặp lại sau – Cho anh gửi lời thăm hỏi ba mẹ”

“Cám ơn anh, em về đây”

Maria bước vào trong.

Giuse ngồi phịch xuống ghế, tay bóp trán suy tư rồi gục đầu ngủ thiếp đi.

Người hướng dẫn: Maria đã đính hôn với Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse là người công chính, không muốn tốn giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Khi ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến trong giấc ngủ.

Thiên thần bước ra đứng bên Giuse:

“Này Giuse, đừng ngại đón Maria về làm vợ, vì người con bà đang mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trai là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”

Thiên thần bước vào trong và Giuse vụt tỉnh giấc nhìn dáo dác chung quanh, và khi hiểu ra điều đã được mộng báo, ông bước tới vài bước, giang hai tay lên trời và sụp lạy như một lời cảm tạ vì đã biết rõ thánh ý nhiệm mẫu của Thiên Chúa rồi tất tả bước vào trong.

Tiếng người hướng dẫn: Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng tiên tri Isaia: Ngày đây, một Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trai là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Khi tỉnh giấc, ông Giuse đã làm như lời sứ thần Chúa dạy và đón Maria về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trai là Giêsu.

4. Dẫn cảnh

Cảnh trước:

- Cũng như lời tiên tri Isaia đã loan báo cho vua Akhaz về Đấng Emmanuel, lời thiên thần báo mộng cho Giuse, người công chính, về Đức Giêsu sắp được sinh ra nói lên sứ mạng của Đấng Cứu Tinh “Cứu dân Người khỏi tội”
- Ông gọi của Giuse là một hành trình dài, một ơn gọi phát xuất từ Thiên Chúa. Chúa gọi và Ngài xin vâng để đi theo từng chặng đường phải đi, âm thầm lặng lẽ
- Giuse đã góp phần vào hành trình cứu độ bằng thái độ: nhiệt tình mà khiêm tốn, năng động mà âm thầm, phục vụ mà kín đáo. Giuse vẫn sống động trong Giáo hội và là gương cho các người cha già đình

Cảnh sau:

- Một tiên tri cuối cùng xuất hiện để làm “tiếng kêu trong sa mạc”, kêu gọi “sám hối ăn năn”, và trở thành “sứ giả đi trước để mở đường cho Đấng Cứu Tinh” chính là Gioan Tẩy Giả
- Điều mà Gioan luôn lặp đi lặp lại để nói về “một người đến sau, cao quý hơn, uy quyền hơn” là một xác quyết về sứ mệnh nhỏ bé của mình và sự vĩ đại của Đấng Cứu Tinh

5. Hoạt cảnh Gioan

Bài ca “Người Là Ai” của Thiên Nhân

Tiểu khúc 1: Gioan bước ra, áo da lạc đà, râu ria, ốm yếu, khô cằn, kêu gọi mọi người thống hối ăn năn

Điệp khúc: Gioan trả lời với mọi người mình chỉ là hạt cát giữa sa mạc, mình không phải là Đức Kitô

Tiểu khúc 2: Nhiều người theo làm môn đệ và được giảng dạy san bằng dốc dác, sửa lỗi cho ngay

Nhạc đạo: Quân lính, biệt phái, kẻ giàu có đến nghe Gioan để trở về

Tiểu khúc 3: Nhiều người đến để được Gioan rửa tội trong đó có Đức Giêsu

Tiểu khúc 4: Thánh thần hiện đến trên Giêsu để rồi mọi người đi theo Giêsu để Gioan ở lại 1 mình trên giòng sông Jordan

Điệp khúc 4: Gioan hướng mọi người về Giêsu, và chấp nhận mình chỉ là hạt cát, chỉ là công cụ với 1 xác tín “cần Chúa lớn lên còn tôi nhỏ xuống”, một lối đi ra cho Gioan để chấp nhận sứ mệnh mình đã chấm dứt

6. Dẫn Cảnh

Cảnh trước:

- Lời mời gọi của Gioan là một kêu nài khẩn thiết cho tất cả chúng ta trong việc sửa soạn tâm hồn đón chờ Đáng Cứu Tinh
- Đáng Cứu Tinh đã đến lâu rồi, và tiếng bước chân của Ngài đã dừng ngay trước cửa. Điều quan trọng là chúng ta có mở cửa để đón Ngài vào hay không
- Đừng nghĩ rằng mình đã được rửa tội, mình siêng năng đọc kinh xem lễ là đã đủ để vào Nước Trời như những người Biệt phái và Văn Nhân vẫn thường nghĩ, vì “Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở thành con cái Abraham” và “Cây nào không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa”

Cảnh sau (có thể tóm gọn về mục đồng và Ba Vua từ Phúc Âm Luca và Matthêu sau đây):

Đức Giê-su ra đời. Những người chăn chiên đến viếng thăm

2:1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.

2:2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri-a.

2:3 Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.

2:4 Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê, lên thành Bê-le-miền Giu-đê, là thành vua Đa-vít, vì ông thuộc về nhà và gia tộc vua Đa-vít.

2:5 Ông lên đó khai tên cùng với người đã đính hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.

2:6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.

2:7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nǎm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

2:8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật.

2:9 Và kia sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng.

2:10 Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Nay tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân:

2:11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.

2:12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nǎm trong máng cỏ".

2:13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

2:14 Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.

2:15 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau:
"Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết".

2:16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nǎm trong máng cỏ.

2:17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.

2:18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.

2:19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.

2:20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giê-su Hài Nhi

2:1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,

2:2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."

2:3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.

2:4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.

2:5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:

2:6 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời".

2:7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.

2:8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."

2:9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.

2:10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.

2:11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bao tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc được mà dâng tiến.

7. Diễن Vũ Thiên thần Mục Đồng và Ba Vua

Đèn tắt, tiếng khóc của em bé, Giuse, Maria và em bé (con trai của anh chị Nghĩa Oanh) đã ngồi sẵn trên hang đá. Thiên thần mục đồng và Ba Vua đã sẵn sàng ở các vị trí. Đồng lửa đã sẵn sàng bên các mục đồng.

Đèn bật sáng và nhạc ngay cho diễn vũ.

8. Giới thiệu hợp ca

Cảnh trước:

- Nói đến Đáng Cứu Tinh là Ánh Sáng Muôn dân – Xin Huân dựa theo bài của Đức Giáo Hoàng nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ sẽ được tổ chức tại Koln (Cologne - Đức) năm tới.

Hợp ca:

- Hợp với Thiên thần, Mục Đồng và Ba Vua, hai ca đoàn sẽ dâng lên Hài Đồng Giêsu lời ca ngợi qua bài “Nửa Đêm” của Linh Mục Phaolô Đạt, là bản tân nhạc đầu tiên được sáng tác tại Họ Tân Định, Sài Gòn.

9. Hợp Ca “Nửa Đêm”

Ca đoàn sẽ từ gác đàm xuống sấp thành 3 hàng ở bậc tam cấp, trong khi phía sau, xin thu gọn mọi thứ, đem bàn thờ về vị trí cũ để chuẩn bị thánh lễ. Tượng Giuse và Maria, bò lừa, và máng được đem ra hang đá.

10. Dẫn nhập vào Thánh Lễ

Ca đoàn theo hàng trở lên gác đàm, theo sau là Giuse, Đức Mẹ, Ba Vua, Mục Đồng, Thiên thần đi xuống để rước Chúa Hài Đồng cùng với cha và các thừa tá viên Thánh Thể, giúp lễ...