

Thánh Vịnh 32

- Chúa nhật A/2 M.C : câu 2, 7, 9. Đáp 1.

- Vọng P.S (bài 1) : câu 2, 3, 6, 9. Đáp 2.

Xử dụng :

- Thứ bảy /2 P.C; Chúa nhật A/5 P.S : câu 1, 2, 7. Đáp 2.

- Chúa Ba Ngôi : câu 2, 4, 7, 9. Đáp 1.

- Nhận dự tòng : 2, 6, 7, 9. Đáp 1.

- Lễ T. Tâm (NL) : câu 1, 2, 5, 7, 8. Đáp 2.

Kim Long



- 1/ Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành hợp tiếng ngợi
- 2/ Lời Thiên Chúa rất ngay thực chân chính, việc tay Người thật đáng cậy
- 3/ Lời Thiên Chúa khiến cung trời hiện hữu, làn hơi Người tác tạo ngàn
- 4/ Lời Thiên Chúa khiến cung trời hiện hữu, làn hơi Người tác tạo ngàn
- 5/ Định cường Chúa đến muôn đời bền vững, và kế hoạch vạn khiếp còn
- 6/ Thật vinh phúc quốc gia nào nhận Chúa, và dân nào được Chúa chọn
- 7/ Người đưa mắt dõi theo kẻ thờ kính, kẻ cậy trông lòng Chúa dù
- 8/ Đoàn con những vững tâm đội trông Chúa, bởi Chúa hằng phù giúp đỡ



- 1/ khen. Tạ ơn Chúa gieo muôn tiếng đàn, ngợi khen Người gảy đàn sắt đàn tó.
- 2/ tin. Ngài yêu thích công mình chính trực, tình thương Ngài tràn ngập khắp mọi nơi.
- 3/ sao, và đại dương thu gom nốt lại, cùng thủy triều Người dồn trữ vào kho.
- 4/ sao. Người tuyên phán khai sinh các loài, Người ra lệnh vạn vật xuất hiện ngay.
- 5/ nguyên. Thật vinh phúc dân tin kính Người, và nước là sản nghiệp Chúa chọn riêng.
- 6/ riêng. Từ Thiên quốc cao sang Chúa ngự, và trông chừng mọi người khắp trần gian.
- 7/ thưởng. Hầu giải cứu qua tay tử thần, thời cơ hân Người nhìn tới dưỡng nuôi.
- 8/ che. Vì nơi Chúa hân hoan cõi lòng, và Danh Người là cùng đích đội trông.

9/ Đoàn con những vững tâm đội trông Chúa, bởi Chúa hằng phù giúp đỡ che.

Hồng ân Chúa xin thương xuống đầy trên những người hằng bền vững cậy trông.

Đáp



1/ Phúc thay quốc gia Chúa chọn làm sản nghiệp.



2/ Tình thương Chúa tràn ngập khắp địa cầu.